

# Redactioneel #73



Of de aanslag op Charlie Hebdo het zogenoemde vrije westen een vernietigende slag toebrengt, Marine le Pen in Frankrijk aan de macht brengt of juist de loper uitrolt voor islamitische heerschappij, zoals Houellebecq in zijn roman *Soumission* beschrijft: de toekomst zal het uitwijzen. Zeker is wel dat drie tot jihadisten geëvolueerde Fransen voor elkaar krijgen wat links sinds mensenheugenis niet lukte: massa's mensen op de been krijgen voor vrijheid en uit solidariteit met de slachtoffers van de terreurdaden in Parijs. Behalve staan voor kernwaarden als vrijheid en solidariteit, is weerbaarheid nodig op het gebied van seksengelijkheid. Onderwerping van vrouwen aan mannen (en van mannen aan God), Houellebecq is vrij het te schrijven maar het is een verwerpelijke fantasie, die helaas op veel plekken in de wereld in praktijk wordt gebracht. In deze Waterstof pakken wij de pen weer op over mensenhandel en prostitutie. Pak mensenhandelaren en empower sekswerkers in plaats van hen ont'poweren, stelt Annemiek Onstenk. Redacteur José Verwaal neemt het op tegen staatssecretaris Teeven: niet weggijken maar werken aan humanitair vluchtelingenbeleid. Dirk de Hoog en onze tekenaar Floris Solleveld stellen het afnemen van sociale huurwoningen in de hoofdstad ter discussie. Eveline Jordens heeft tips voor het goede afvalvrije leven, Dirk de Hoog ziet het basisinkomen als het reële antwoord op vele vragen en Jaap van Kampen verwijt overheid en universiteiten 'bedrijfsblindheid' als het gaat om het koesteren en faciliteren van academische brillen. Sturm ten slotte, laat zien dat schone kunst niet per se 'van boven' komt.

Waterstof is een gratis e-zine van de Waterlandstichting. We hebben geld nodig om te verschijnen, de domeinnaam te betalen en een nieuwe, meer eigentijdse site te laten bouwen. Wil je Waterstof blijven lezen en bijdragen aan ons voortbestaan en een nieuwe website, stort dan een bedrag op bankrekening NL04 INGB 000 30298 40 t.n.v. Stichting Waterland Amsterdam